

Terug naar de 17^e en 18^e eeuw

*Van Willem Jansz naar Jan Willems, door naar Willem Jansen.
De in nevelen gehulde oorsprong van de familie.*



Het wapen van Hoogland

van Hoogland. ingezegend. Willem is dan 35. Zijn vrouw WEIJMPJE JANS, is al 2 keer weduwe. Uit haar eerste huwelijk met AERT MAESZJN QUANT in 1676, 2 dochters en uit haar 2^e huwelijk met THIJMON JACOBSZJN wonend te Nederzeldert in 1680, 3 dochters en 3 zonen. Ze zal ongeveer 39 zijn geweest als ze met Willem trouwt.

Jan Willems j.m (jonge man) van Hoogland w(onende). Stoutenburg en Weijmptje Jans laatst weduwe Thijmon Jacobszoon w. Nederzeldert onder Hoogland
(tekst inschrijving ondertrouw gerecht Hoogland)

Het echtpaar krijgt maar 1 kind. Niet zo vreemd gezien de leeftijd van Weijmpje. Hun zoon heet WILLEM, en wordt gedoopt op 22 november 1696

Zo is het grootste deel van de 17^e eeuw ingevuld, maar er zijn veel onzekerheden. De doopboeken geven soms getuigen, maar vaak zijn er vaste getuigen gebruikt, die geen familieband hebben. Het eigenlijk enige houvast tot hiertoe zijn de namen en data, die ik ken. Hierna zijn de trouw en geboortegegevens voornamelijk ontleend aan de Doop en trouwboeken van Nijkerk. Waarom weet ik

Daghuurders of dagloners waren onze voorvaderen. Zij werkten op boerderijen en konden per dag ontslagen worden. De boeren huurden ze dus per dag. Het waren natuurlijk tamelijk arme mensen, die maar beperkte mogelijkheid hadden om groot bezit op te bouwen.

Juist omdat zij geen belangrijke bezittingen hadden, was het ook niet zo nodig om een achternaam te hebben. Ze hadden genoeg aan een "patroniem". Ze werden genoemd naar hun vader. Vooral op de Veluwe is dit lang gewoonte gebleven. Onze stamboom begint met **WILLEM JANSZ uit Hoogland, die rond 1634 is geboren**. Hij krijgt van een niet met naam genoemde vrouw, - in die tijd zijn vrouwen, althans op officiële stukken, nog lang niet zo belangrijk als de man - een kind genaamd JOANNES WILLEMS. Die jongen wordt 4 april 1659 in Hoogland gedoopt, hij groeit op en gaat voor het gerecht van Hoogland op 15-9-1694 in ondertrouw. Het huwelijk wordt op 3 oktober in de RK Kerk



Het wapen van Nijkerk na de toevoeging van Hoevelaken

niet. Misschien is de familie dichter bij Nijkerk gaan wonen.

Het is toch wel heel lang geleden, die 17^e eeuw. Er komt in 1648 een eind aan de 80 jarige oorlog. Vivaldi maakt zijn muziek. In Londen vallen 70.000 doden door de pest. Willem 3 trekt in dat prachtige paleis het Loo.



De inschrijving in het trouwregister van de RK parochie St. Catharina in Nijkerk van het huwelijk van Willem Jansen en Maria Theunissen. Getuigen zijn Hendrik Hermensen en Anna Jerusalem.

WILLEM JANSEN vind ik terug in het huwelijksregister van de R.K. kerk in Nijkerk. Hij is 34 wanneer hij in 1730 trouwt met MARIJTJE THEUNISSEN. Zij overlijdt in 1744, waarschijnlijk bij of vlak na de geboorte van Henderikje Jans op 14 maart.

De trouwinschrijving in het register van de Hervormde Gemeente in Nijkerk van Willem Jansze J.M. (jonge man), en Marijtje Teunisze J.D. (jonge dochter) beide onder Nijkerk. Ondertrouw 27 Januari en 12 Febr. hier getrouwd.



Mozart is dan nog niet geboren. Wie is er in Nederland, pardon in de Republiek der Verenigde Nederlanden aan de macht? Wel niemand, want we leven in het 2^e stadhouderloze tijdperk ofwel de donkerste dagen van de regententijd. Nederland verloedert en in 1747 staat het Franse leger van Lodewijk XV voor Bergen op Zoom en neemt de stad in!

Van WILLEM JANSEN EN MARIA THEUNISSEN zijn 5 kinderen bekend, waarvan JAN EN TEUNIS voor nageslacht zullen zorgen, welke tot op de huidige dag voortleeft.

In augustus 1744 trouwt Willem voor de tweede maal met ENGELTJEN HIJMENS uit Barneveld. In het trouwboek van de protestantse Kerk wordt de datum van ondertrouw aangetekend. Willem je bent toch katholiek? Zeker, maar in die tijd was een katholiek

verplicht in ondertrouw te gaan bij de Nederduits gereformeerde Kerk. Dat is immers de staatsgodsdienst!



Uit het RK Trouwboek van de Nijkerkse parochie blijkt, dat WILLEM EN ENGELTJEN een jaar later op 7 augustus 1745 ook daar trouwen! Het jaartal zal waarschijnlijk een schrijffout zijn. Wellicht heeft Nijkerk een tijdje zonder priester gezeten, want op 13 mei 1745 krijgt Engeltjen haar eerste kind, GEERTRUI en zij wordt gedoopt in de RK Kerk van Hoogland. De andere kinderen, ze krijgen er 6, waaronder ELDERT HIJMENS,

Rechtsonder staat de inschrijving op 18 augustus 1844 in het Ned Hervormd trouwboek van het 2e huwelijk van Willem Jansse weduwnaar van Nijkerk en Engeltje Hjmens j.d. laatst gewoond hebbende onder Barneveld met attestatie naar Barneveld.

worden allemaal in Nijkerk gedoopt.

ELDERT HIJMENS WILLEMZE zorgt voor nageslacht. Hun patroniem is Willems of Willemzen, want dat is de voornaam van vader. De achternaam van Huijk moet nog komen. Deze tak sterft in mannelijke lijn uit. In het genealogieoverzicht noem ik hem **LIJN III Eldert Hjmens**.

Zoon JAN WILLEMSE trouwt met REIJERTJE TEUNISSE en wordt in 1778 vader van TEUNIS JANSEN. Teunis trouwt met FIJTJE LUBBERS. Zo begint de tak van Hooglandse van Huiken. **LIJN I Jan Willemze**.

Zoon THEUNIS JANSE, geboren in 1741 trouwt op 26 maart 1780 met JANNE(TJE) HENDRIKS. Ze krijgen 5 kinderen. De oudste is WILLEM TEUNISSE, geboren op 25 juli 1780.

WILLEM TEUNISSE trouwt op 15 oktober 1809 met GRIETJE JORDENSE VAN DER LOGT en zij krijgen in Hoogland 8 kinderen. Hun zoon Jan zorgt voor



nageslacht, dat uiteindelijk uitwaaiert naar Noord en Zuid Holland. (**LIJN II Teunis Janse Willemze**)



De oudste zoon van Willem Teunisse heet natuurlijk Teunis, naar de opa van vader met als achternaam van Huijk, de 2^e Jorden is vernoemd naar opa van moeders kant. Hij heet van Huik. De 2 achternamen worden in dit gezin naar het lijkt willekeurig gebruikt.

De huidige generatie, die de nog steeds de naam van Huijk draagt, hoort tot de Hooglandse lijn. Zij stammen ook af van THEUNIS JANSE en FIJTJE LUBBERS. Hun kleinkind LAMBERTUS, zoon van JAN VAN HUIJK, vormt de tak van Huijk. Zij blijven hun naam met een lange ij schrijven.